

## Lektion 4



### Kommentar till Jak 3 TRO OCH DEN MÄNSKLIGA TUNGAN

---

Vad anser du är ett av de största problemen som kristna möter när de vill leva ett gudfruktigt liv? Jesus uttryckte det skarpt när han sade:

*"Lyssna och försök att förstå. Det är inte det som kommer in i munnen som gör människan oren. Men det som går ut ur munnen, det gör människan oren"... "Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal." (Matt 15:11, 18-19)*

Problemet med tungan är universellt! Precis som våra handlingar kommer att avslöja om vår tro är levande, så avslöjar våra tungor om våra hjärtan är rena. Trons liv måste då vara ett aktivt engagemang (Jak 2) och ett samtal kontrollerat av den heliga anden (Jak 3).

Jakob börjar kapitel 3 med en varning till lärare – dessa vars tungor producerar ord som kan ha en djup evig verkan på andra. "Lärare" är verkligen en hög kallelse. Att undervisa är en av de viktigaste nytestamentliga gåvorna (1 Kor 12:28; Ef 4:11). Lärare hade en framstående ställning bland de tidiga kristna. Detta är uppenbart i Antiokia där Paulus och Barnabas undervisning djupt påverkade de troende (Apg 13:1-12). Dessa två fick uppdraget att grunda församlingar i Mindre Asien och Europa. Evangelistens gåva nämns inte i denna text. Snarare fick personer med undervisningens gåva ansvaret att bli pionjärer för det kristna arbetet i en hednisk värld.

#### Att fundera över:

Uppgiften att undervisa – möjligheten att påverka andra – är lika eftersträvansvärd i dag som på Jakobs tid. Privilegiet att undervisa bär med sig ett stort ansvar eftersom människor på denna myck-  
et synliga post kommer att iakttas noga och bedömas av andra. Jakob varnade lärarna att tala försiktigt för Gud själv kommer att döma dem som använder hans ord felaktigt. Notera Jak 3:1: *"Mina bröder, bli inte lärare allesamman, ni vet att vi får en strängare dom."* Eftersom vi alla påverkar andra på något sätt, kan Jakobs ord till lärare få en allmän tillämpning: Vi måste dela vad vi vet om Gud och se till att våra liv överensstämmer med våra ord.

~~~~~

Lägg märke till att Jakob ansåg sig själv vara en lärare. Han använder "vi" i vers 1. Varningen inkluderade honom själv. Lärare måste undervisa sanningen och leva sanningen därför att så många liv kommer att påverkas. Gud ger en lärare ett större ansvar! Eftersom ingen är ofelbar och eftersom tungan är lärarens redskap, måste han ge akt på det sätt på vilket han använder den. Den "perfekta" eller oskyldiga människan är den som har sin tunga fullständigt under kontroll. I själva verket, om en person kan kontrollera sin tunga, borde han ha möjlighet att kontrollera varje del av sin kropp som frestas därför att tungan är det svåraste att kontrollera!

Tungan är liten men kraftfull. Jakob ger tre livfulla bilder i ord för att bevisa sin tes. Tänk på en hästs betsel. Ett litet bett av metall kontrollerar hästens alla rörelser om den placeras i dess mun. Tänk på ett skepps roder. Det är ännu mindre i förhållande till båten än bettet är i förhållande till hästen och ändå kontrollerar det skeppets kurs över stormiga hav. Slutligen, tänk på en eldgnista. Den är så liten att den knappast syns för det mänskliga ögat, ändå kan den tända eld på en hel skog. Antingen som nyttig eller som destruktiv är tungans kraft över enskilda liv och mänskliga relationer oerhörd.

Lika nödvändig som den är, lika mycket utgör tungan också en nyckel till fördärv. Jakob liknar tungan vid en eld. Summan av all orättfärdighet, "världen" (alla den fallna världens onda tecken, som älskar det onda mer än det goda – dess penningbegär, dess lusta, dess avgudadyrkan), får uttryck genom tungan. I själva verket, fortsätter Jakob, kan tungan förändra hela en persons liv. Ordet "livshjulet" i vers 6 gäller hela människans livscykel från födelse till död. Tungan utövar sin onda påverkan kontinuerligt under hela en persons liv.

Varifrån får tungan sin destruktiva kraft – sin flamma? Enligt Jakob tänds den från helvetet (vers 6). I den grekiska texten är ordet helt enkelt "Gehenna". Det var på Jakobs tid Hinnoms dal söder om Jerusalem som tjänade till förbränning av avfall, döda djur och kriminella människors kroppar. Den blev en symbol för en straffets plats. Erfarenheten lär oss att helvetets atmosfär kommit till den här världen genom en skarp, piskande tunga.

Tungan är ett obetvingat odjur (vers 7). Människan kan tämja vilda djur men kan inte tämja en muskel i sin mun. Bakom tänderna finns ett dödligt gift (vers 8). Hur kan gift och välsignelse komma från samma mun? Det *kan de inte* i naturen: Samma källa kan inte ge både sött och salt vatten och inte heller kan ett fikonträd ge oliver. De *skulle* inte göra det i en troendes liv!

### **Att fundera över:**

Budskapet är klart. Vi kan antingen brinna för Herren, tända av den heliga anden, eller så kan vi tändas av själva helvetet. Vi kan inte göra båda delarna på samma gång. Vad som kommer ut ur vår mun avslöjar vad som pågår i våra hjärtan. Och sanningen är att en strid om kontroll rasar där. Eftersom alla som är kristna har Guds ande inom sig så har vi var och en möjligheten att allt mer omskapas till hans avbild. Kommer vi att segerrikt kämpa den inre striden och använda våra tungor till att lova Gud och välsigna dem vi älskar?

~~~~~

Vilken är lösningen för en motspänstig tunga? Det är Guds visdom, som han har lovat att ge till dem som ber om den (Jak 1:5). Visdom innefattar förståelse. Dessa två värden fungerar tillsammans för att skapa "*goda liv*" som överflödar av både ödmjukhet och arbete som ärar Kristus. Motsatsen – avund och självisk ambition, som är utväxter av stolthet – kan bara skapa oordning och varje ond handling. De är gift för det mänskliga hjärtat.

Himmelens visdom är ren, fredsälskande, omtänksam, undergiven, full av nåd, full av god frukt, rättvis och uppriktig. Att vara fylld av denna typ av visdom skapar resultat som är märkligt lika dem som kommer från att vara fylld av den heliga anden som bor i och inspirerar den troende.

### **Personlig sammanfattning:**

Om tungan verkligen är en "*eld*" (vers 6), hur skall denna eld släckas? Om tungan verkligen är "*den onda världen*" (vers 6), var finns vårt hopp om rening? Om tungan verkligen är "*full av dödligt gift*" (vers 8), vilket motgift finns för denna förgiftning? Om vi inte kan betvinga tungan (vers 8), varför uppmanas vi att kontrollera den (1:26)? Om vi är okontrollerade (verserna 1-12), hur kan vi leva ett disciplinerat "*gott liv*" (vers 13)? Om vi sår splittring, hur kan vi så frid (vers 18)? Alla dessa frågor besvaras i och genom Jesus Kristus.

Tungkontroll är inte bara en fråga om självkontroll, det är en fråga om Kristuskontroll. Att leva det "*goda livet*" är inte en fråga om att söka vårt bästa, det är en fråga om att lita på den bäste, Jesus Kristus. Sluta att försöka vinna självkontroll över din tunga och bed Gud själv att bli din Mästare! Bara han kan rena ditt hjärta så att orden som kommer ut ur din mun kan vara en ren välsignelse. Gud kan göra ditt hjärta till en god åkermark där god frukt kan växa. Varför inte be honom att ta över ditt liv och att frambringa i dig en "*rättfärdighetens frukt*" (vers 18)?

### **ÅTERBLICK: Tro och den mänskliga tungan – Jak 3**

1) Vilka tankar i kommentaren och läsningen gav insikt till dig om:

a. Undervisning.

b. Tungan – dess problem och kontroll.